

OP DE BRES VOOR NEDERLAND

CEESVORK: ONS LAND BEHOEDEN
DOOR VOORBEDE



Door onze redactie

In het licht van de toenemende spanningen in de wereld, inclusief 'oorlogen en geruchten van oorlogen', vormt doeltreffend gebed de ruggengraat voor geestelijke onderscheiding en doorbraak in Nederland en daarbuiten. Terwijl Nehemia de stad Jeruzalem herbouwde, koppelde hij daar bidders en wachters aan: 'Maar wij baden tot onze God en wegens het dreigend gevaar lieten wij de muren dag en nacht bewaken' (Nehemia 4:9). Ook hier gaat bidden en werken hand in hand. Cees Vork is sinds 1993 coördinator van 'Op de Bres voor Nederland', een gebedsbeweging die zich inzet om te bidden voor ons land, onze regeringsleiders en uiteraard voor de vrede in Israël en Jeruzalem. Op vragen van Charisma geeft Cees Vork een aantal verhelderende antwoorden.

Wat ons opvalt is de liefde voor het Joodse volk in de gebedsonderwerpen.

Cees: 'Ja, dan begin ik toch met onze lijftekst uit Ezechiël 22:30 die ook op onze website staat: "Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten..." God zoekt mensen die met Hem overeenstemmen, zodat Hij zijn oordeel niet hoeft uit te storten om zonde en ongerechtigheid te vergelden.

Israël en Jeruzalem vormen wat dat betreft de navel van de aarde. Hij wil hen klaarmaken voor de wederkomst van zijn Zoon. Begin juni was ik in Jeruzalem om bij de Klaagmuur Jesaja 2:1-5 te proclameren. We lezen daar wat er gaat gebeuren als Jezus terugkomt: vanuit Sion zal de wet uitgaan en het woord van God vanuit Jeruzalem. Gods regering onder leiding van Jezus zal haar regeringsdaden niet vanuit New York, maar vanuit Jeruzalem laten komen. Meer en meer zien we hoe de wereld en haar volkeren zich richten op Jeruzalem. De Verenigde Naties onder leiding van onze Messias zal haar heerschappij van vrede en recht gaan tonen. Wij mogen dit geloven en biddend proclameren.

Het is voor de gelovigen heel belangrijk dat zij Israël in alle opzichten steunen. Israël is Gods eigen volk waaruit Hij de wereld kan zegenen en redden. Maar vergeet niet dat Israël altijd in oorlog is

of altijd in een staat van oorlog. Ook nu. Iran gaat verder met het maken van een atoombom. Wat moet Israël doen? Hamas graaft weer tunnels en moedigt aanslagen en persoonlijke aanvallen op Israëliische burgers aan. Rusland steunt Assad, terwijl Assad nog steeds formeel in oorlog is met Israël. Wat gaat Rusland doen die weer partner is van Iran en Hezbollah? Wij bidden "Heer, geef wijsheid, moed en kracht aan de regering van Netanyahu. Maak hem tot een leider zoals Mozes."

We lazten over gebed in hoofdsteden. Kun je daar wat meer over vertellen?

'Dublin, Katmandoe, Rabat, Praag, Berlijn en Kampala zijn enkele van

de reeds 25 hoofdsteden die bezocht werden en waar geproclameerd werd dat Jezus Koning is. Er zijn nog 175 steden te gaan. De duivel is niet blij als we proclameren dat Jezus Koning is. Eeuwenlang heeft hij op aarde geregeerd en de volkeren geteisterd met zonde, ziekte en dood. Jezus kwam niet alleen om ons persoonlijk te verlossen, maar om alle volken terug te brengen onder Gods heerschappij van vrede en recht en eeuwige verlossing. De oorlog om alle volken is in volle gang. Als we belijden dat Jezus Koning is, is dit een rechtstreekse oorlogsverklaring aan Satan en zijn trawanten. Hij kan dit niet verdragen. Toch weet hij dat hij sinds Golgota een verslagen vijand is, die met alle macht probeert stand te



*...zij verhieven eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere!
U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt...*

houden en de volken in zijn greep te houden. Wij weten dat bij de tweede komst van Jezus Satans rijk totaal in elkaar stort. Onze gebedsproclamaties zijn wapens om mee te werken aan de doorbraak van Gods Koninkrijk.

Mochten mensen ook een hoofdstad willen bezoeken en proclameren dat Jezus Koning is, neem dan contact met ons op. De deelnemers krijgen Psalm 96:10 mee als proclamatietekst om als een teken in het centrum van de stad achter te laten.'

Is er ook aandacht voor de toenemende vluchtelingenproblematiek?

'Uiteraard moet hier aandacht aan worden besteed. Het vluchtelingenprobleem is gigantisch. Er moet geholpen worden, maar er is ook alertheid geboden dat radicale moslimextremisten deze situaties niet zullen gebruiken om aanslagen te plegen. Bid voor politici als Angela Merkel en François Hollande en de andere Europese leiders om met wijsheid en moed hiermee om te gaan. Laten we ook beseffen dat er nu veel meer moslims komen, waardoor er zowel geestelijke als maatschappelijke veranderingen plaatsvinden. Bid dat gelovigen naar hen uitreiken om hen te helpen op zowel geestelijk als materieel vlak.

Toen Jona Gods oordeel verkondigde, stond de koning van Ninevé op om zich, met heel zijn volk, te bekeren. Zo mogen

we ook bidden voor onze Koning Willem-Alexander, voor onze premier Mark Rutte, de christelijke partijen en de andere politici. Dat zij zich bezinnen en bekeren, volgens Gods richtlijnen zullen handelen en wijsheid krijgen om ons land rechtvaardig te besturen. Het is goed om hier bewust voor te bidden en te danken.'



Hoe gaan wij in gebed tegen goddeloosheid en ongerechtigheid in?

'De praktijk laat zien dat er mensen zijn die gehoor geven aan de oproep tot bekering. Dat is prachtig. Helaas zijn er ook velen die dit niet of nog niet gedaan hebben. Zij

blijven in hun goddeloosheid volharden. Dit heeft grote gevolgen voor het land. Als de meerderheid niet ingaat op Gods liefdesaanbod van vergeving en eeuwig leven, wat moet God dan doen om toch deze mensen te trekken? Het volk van Israël is ons voorbeeld en onze waarschuwing. Als een volk geen gehoor geeft aan God, komt het volk onder de bestraffende hand van God. Zoals een vader zijn zoon tuchtigt als hij niet wil luisteren naar wat het beste is voor hem. Als er dan nog niet geluisterd wordt, komt de oordelende hand van God.

Dit is wat er nu in ons land gaande is. Doordat de meeste Nederlanders geen gehoor geven aan Gods liefde en genade, kan Hij niet anders dan zijn oordelen geven. Nederland leeft nu onder het oordeel van God vanwege haar zonden en goddeloosheid. God heeft Zich ingehouden en door de verkondiging van het evangelie Nederland keer op keer de kans gegeven zich te bekeren. Nederland heeft dit niet gedaan. God kan niet anders dan Nederland onder zijn oordeel brengen. Dit is ontzagwekkend en moeilijk te verwerken. We kunnen ons niet voorstellen dat de liefdevolle God ook een straffende God is. Toch is dit een bijbels beeld. In Jesaja 42:13-17 lezen we over een God die zich heeft ingehouden maar nu zijn toorn laat gaan. Ook in Lucas 13:1-5 spreekt Jezus krachtige woorden als er geen bekering plaatsvindt. In Openbaring 6:16 wordt gesproken over de toorn van het Lam. De Bijbel is duidelijk over Gods oordeel. Op veel plaatsen in zowel het oude als nieuwe verbond komt dit naar voren. Lees ook Hebrëeën 10:30.

Nehemia bad, weende (Jeremia 9:1) en vastte voor Gods aangezicht (Nehemia 1:4). Naast bidden, rouwen en vasten is het ook belangrijk om profetisch de mensen aan te zeggen wat er gaande is. Denk aan Noach, de prediker van gerechtigheid, en ook Jezus die over Gods oordeel sprak. Jona verkondigde aan Ninevé het oordeel van God. Hij sprak niet over genade. Ook gaf hij geen waarschuwing. Hij vertelde dat het oordeel kwam. Dat was Gods boodschap. Dit is ook voor vandaag de boodschap voor Nederland.

In het geval van Ninevé kwam er overtuiging en bekeerden de mensen zich. In andere gevallen waar Gods profeten spraken, gebeurde dit niet en werden de profeten gedood. Ook Jezus werd gedood omdat Hij duidelijk sprak over Gods oordeel over het kwaad dat bedreven werd. Zijn profetische stem was een aanstoot en ergernis, vooral voor de religieuze leiders. Moge God ons een hart geven van rouwen en wenen vanwege de situatie van ons land. Moge God ons een hart geven dat overeenkomt met zijn hart van verdriet en boosheid over de vele zonden die we bedreven hebben en bedrijven.'

Heb je tips voor kerken of christenen die niet precies weten hoe zij krachtig voorbede moeten doen?

Thuis of op het werk? Dat is in de praktijk best nog vreemd.

'Ja, ik zal hier wat tips geven. Om te beginnen moet je bidden om een hart voor voorbede. Denk erover na en bestudeer dit type gebed in de Bijbel. Als je dan wilt beginnen, bid eerst om voorbede-lasten. Voorbede is met Jezus lasten en noden dragen, zoals Hijzelf voorbede bij de Vader doet voor ons: "Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken [redden] wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten [voorbede doen]" (Hebreeën 7:25, HSV). Hij zal je door zijn Geest specifieke gebedslasten geven. Bid vanuit het algemene naar het specifieke. Groei daarin. Verdiep je in de onderwerpen waarvoor je bidt of gaat bidden. Als je goed ingelicht bent rondom een bepaald onderwerp, dan krijgt je voorbede ook kracht.

Zet tijd apart voor voorbede, begin bijvoorbeeld met vijf minuten. Luister naar God en zijn Woord over zijn gedachten betreffende een onderwerp. De Bijbel, Gods Woord, heeft gezag en kracht, en God is vaak duidelijker in de beoordeling van dingen dan wij mensen. Bidden of proclameren wat God zelf gezegd heeft, is een veilige en krachtige manier van voorbede doen.

Ook op je werk of op school kun je een houding van voorbede aannemen. Zo hebben we afgelopen oktober een dag van rouw georganiseerd. Rouwen is ook een houding van voorbede, bijvoorbeeld rouwen om de situatie in ons land dat vanwege de zonden moreel en geestelijk is weggezakt in een moeras. Net zoals Nehemia rouwde over de situatie van Jeruzalem. Als je met de Heer leeft en zijn Geest in jou woont, dan is het in de eerste plaats de houding waarin we zo'n dag van rouw of voorbede doorbrengen. Een bewustwording van de situatie bepaalt onze houding en stemming. Daarnaast kan tijd genomen worden om alleen of met anderen bewust voor God te komen. Een hulp is om in de Bijbel te lezen hoe dat gebeurde. Denk aan Jeremia 9 en Daniël 9:3-20, Nehemia 9 en Joël 2:12-17. Ik vertrouw erop dat met deze tips zijn zegen en de Geest van gebed en voorbede sterker op de lezers van Charisma zal rusten.'



Dag en nacht gebed

'Op de Bres voor Nederland' heeft als doel om voorbede te doen voor ons land, ons volk en onze overheid. Het is de bedoeling dat er elke dag van de maand door tenminste 24 mensen dag en nacht gebeden wordt. Dat wil zeggen: ieder neemt op een bepaalde dag één uur voor zijn rekening, alleen of met anderen samen. Voor elke dag van de maand is er één regio verantwoordelijk voor dit kettinggebed. Momenteel doen hier ongeveer 700 mensen aan mee. Vier keer per jaar verschijnt er een Bressenbrief en elke maand een gebedsbrief met gebedsonderwerpen.

Wil je meer informatie of wil je meebidden, neem dan contact op via: opdebres@solcon.nl.

Financiële steun stelt 'Op de Bres voor Nederland' in staat om haar werk te blijven doen. Wees vrijmoedig en blijmoedig om financieel te helpen. Op deze wijze werk je mee aan de komst van Gods Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Kijk voor meer info op www.opdebres.org