

9 SEPTEMBER 2017: TRAININGS- EN VRIENDENDAG

Thema: Hoopvol tot de wederkomst

Wanneer we denken aan het begrip 'hoop' dan zijn er verschillende aspecten. Gebeurt er iets moeilijks waarbij een oplossing wordt aangedragen, dan zeggen mensen vaak: laten we hopen dat het lukt. Op 9 september gaan we spreken over een Bijbelse hoop, een mooie toekomst.

De basis van een hoopvolle toekomst

De basis van onze hoop is de verwachting van de komst van Jezus. Onze hoop en hoopvolle toekomst zijn gebaseerd op het Bijbelse feit dat Jezus wederkeert naar de aarde.

Geloof in een hoopvolle toekomst

In Rom. 10:17 lezen wij: 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.' Geloof en hoop kun je niet scheiden, maar wel onderscheiden. De basis van de hoop is het geloof. Geloof heeft haar wortels in het woord van God, zie Rom. 10:17. Praktisch betekent dit dat als we Gods woord lezen en serieus nemen, er geloof groeit in ons leven.

Geloof, hoop en kennis

Het leven van een gelovige wordt mede bepaald door de kennis van Gods woord. Elk mens heeft gedachten en gevoelens die worden bepaald door wat hij of zij gelooft, weet en voelt.

De kennis van Gods woord bepaalt mede onze gedachten en gevoelens. Gedachten en gevoelens van hoop en geloof worden sterker naarmate we meer weten van hoe God het bedoeld heeft. Belangrijke vraag is: waar voed ik me mee?

Hoop en de wederkomst van Jezus

We leven in de tijd waarin we meer tekenen zien dat de wederkomst van Jezus aanstaande is. In de Bijbel wordt heel duidelijk gesproken over die wederkomst. Tientallen teksten zowel in het oude als nieuwe verbond spreken daarover.

We noemen:

- Openbaring 1:7 'Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.'
- Zacharia 14:4 'Zijn voeten zullen ten dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt.'

Hoe meer we kennis nemen van het Bijbelse feit dat Jezus terugkomt, hoe groter ons geloof en hoop gaan worden.

Wanhoop of hoop

De wereld van vandaag kent veel wanhoop. Op veel gebieden is er een enorme hopeloosheid. Veel mensen hebben geen hoopvolle gedachten als ze over de toekomst nadenken. Wanneer we het nieuws volgen, zien we eindeloos lijkend leed van oorlogen, hongersnoden, milieuproblemen, toenemende wapenwedloop, enz. Waar haalt de moderne mens zijn/haar hoop vandaan voor de toekomst? Ik zou het niet weten.

Echter als gelovigen hebben we te allen tijde hoop en een hoopvolle toekomst. Dit komt doordat God de toekomst in Zijn handen heeft. Dit komt omdat Jezus heerst over levenden en doden. Dit komt omdat Gods plan met deze wereld vaststaat en dat dit plan inhoudt dat Jezus terugkeert naar deze aarde. God Zelf is onze hoopvolle toekomst.

Hoe te groeien in een hoopvolle geloofshouding?

- Dank God voor alle Bijbelse kennis die u hebt over de wederkomst.
- Lees over Jezus' wederkomst.
- Aanvaard, bid en dank dat Jezus terugkeert in de toekomst.
- Blijf wandelen in volhardend geloof dat Jezus terugkeert, wat er ook gebeurt op aarde.

Zaterdag 9 september 2017
Trainings- en vriendendag

Plaats: NEM-centrum, Voorthuizerweg 5, Voorthuizen
Tijd: 10.30 uur (10.00 uur koffie/thee)
Opgave: voor 2 september opdebres@solcon.nl

GEBEDSPUNTEN

Formatie besprekingen

- Bid dat God Edith Schippers Zijn genade geeft. Bid dat Gods Geest haar aanraakt en vult.
- Voor alle partijleiders, speciaal voor Rutte, Buma, Pechtholt (bij het schrijven van deze brief is het niet duidelijk hoe het verder moet). Bid dat Gods gezag over allen komt en dat zij zich door de werking van Gods Geest laten leiden, ook al zijn ze zich dat niet bewust.
- Dat de boze op geen enkele manier invloed kan uitoefenen op deze formatiebesprekingen.
- Dat God de leiding houdt in deze besprekingen en dat er een goede coalitie gevormd zal worden.
- Dat er een stabiele regering zal komen.
- Dat de juiste mensen als minister en staatssecretaris naar voren komen.
- Dat Gods wil wordt gedaan en al het kwaad wordt geweerd.
- Dat God alle eer ontvangt.

VERSLAG CURSUS SOEST

In maart en april kwamen 70 deelnemers samen in Soest voor de cursus Eindtijd en wederkomst. In drie avonden werd er uitleg gegeven over eindtijdstekenen en de wederkomst van Jezus. Er was goede belangstelling en de deelnemers werden opgebouwd in het geloof dat de tijd waarin we leven bijzonder is. Men werd zich meer bewust dat de tekenen die de Bijbel laat zien, indicaties zijn dat de

wederkomst van Christus dichterbij komt. Natuurlijk blijven er veel vragen maar naarmate de tijd voortgaat, zal God steeds meer invullen en laten zien hoe Hij het bedoelt.

Op 17 mei, 14 en 28 juni wordt de cursus gegeven in **Dronten**. In het najaar zal deze cursus in **Groningen** worden gehouden.

ISRAËL

In mei 2017 vertrok er weer een echtpaar om in Israël te bidden. Tientallen gebedsteams gingen hen voor en de wolk van gebeden rond Israël en Jeruzalem is enorm. Miljoenen gebeden missen hun uitwerking niet. Israël is ondanks de voortdurende druk, voortvarend en krachtig temidden van een verscheurd Midden-Oosten. Haar democratie is springlevend en haar rechtsorde is een voorbeeld voor velen. Haar economische en innovatieve ontwikkeling gaat onveranderd door. Dit komt door Gods zegen, mede door de miljoenen gebeden.

Israël is een teken van Gods aanwezigheid, een voorbeeld. God laat zien dat Hij de God van Israël is en op deze wijze toont Hij dat Hij de Levende is. Je kunt niet om Israël heen. Op z'n minst moeten mensen zich afvragen hoe het mogelijk is dat Israël is zoals ze is.

De conclusie die je, als je eerlijk bent, moet trekken is dat God erbij is en in hun midden actief is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles goed gaat in Israël. Zolang hun Koning nog niet terug is zal dit blijven, maar bovenal zien we Zijn zegen.

TENSLOTTE

We zien in deze tijd toenemende spanningen in Zuidoost-Azië. Er is een opbouw van wapenarsenaal waarbij de afgelopen tijd voor meer dan 450 miljard dollar is ingekocht door landen in Zuidoost-Azië. China is op weg om de grootste wereldmacht te worden. Met haar kernwapens is Noord-Korea een horzel van gevaar in dat gebied. Er wordt gestreden om eilandjes in de Zuid-Chinese Zee vanwege de olie. Welke rol spelen de VS hierin en waar gaat dit alles toe leiden?

Op onze trainings- en vriendendag spreken we over een hoopvolle weg naar de wederkomst. Wat is het kostbaar te weten en te geloven dat God alles in Zijn machtige handen heeft. Ons gebed mag zijn: Mag Uw Naam worden geheiligd, Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden.

Dank voor uw financiële bijdrage. Dankzij u kunnen we dit geloofswerk doen.

Moge de Here u zegenen in alles. Namens het bestuur,
Cees Vork