

9 SEPTEMBER 2017: TRAININGS- EN VRIENDENDAG

Thema: Hoopvol tot de wederkomst

Spanningen en dreigingen

Bij het schrijven van deze brief zijn er veel spanningen waaronder de dreiging van een kernaanval vanuit Noord-Korea. Waar loopt dit op uit? In het Midden-Oosten is nu wel een groot deel van IS verslagen maar tegelijkertijd verspreiden zich duizenden jihadististen over de aarde. Wat gaan die doen? Zelfs in Suriname zijn twee mannen opgepakt die een dreiging vormden. Ook de strijd in Jemen en Afghanistan gaat door. De internationale wapenhandel floreert meer dan ooit. De spanningen met Rusland blijven. In Venezuela dreigt een burgeroorlog. Zo zijn er vele grote en kleinere brandhaarden in onze wereld van vandaag.

Als we dit zien gebeuren kan de vraag naar boven komen of er nog een hoopvolle toekomst mogelijk is. Natuurlijk zijn er in het verleden ook dreigingen en oorlogen geweest maar het verschil met vandaag is dat het lijkt of alles tot een climax komt. De globalisering heeft haar werk op politiek en economisch vlak krachtig gedaan. Zowel politiek als zakelijk is de verwevenheid wereldwijd groot.

Hoop? Waar haal ik het vandaan?

Kan ik als burger van deze wereld ergens hoop vandaan halen? De internationale politiek, verenigd in de VN, lijkt vaak op een krachteloze tijger. Sinds 1945 proberen de wereldleiders vrede op aarde te bewerken, maar wat is ervan terecht gekomen? Menigeen wordt hopeloos als er weer een vluchtelingenprobleem bijkomt, dat het armoedeprobleem nog niet is opgelost en dat politieke wereldleiders zelf misdaden begaan.

Echte hoop

Als gelovigen kijken we naar de Bijbel of daar hoop te vinden is. In Jeremia 29:11 lezen we: 'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.' Dit heeft natuurlijk betrekking op het volk Israël maar daardoor heen laat God ook iets zien van Zijn gedachten over de wereld. Gods gedachten over de toekomst vinden we ook terug in Habakuk 2:14 'Want de aarde zal vol worden van de kennis des Heren heerlijkheid.'

God wil geen onheil maar vrede. God wil dat we een hoopvolle toekomst voor ogen hebben en de aarde vervullen met Zijn Heerlijkheid.

Geloven in een hoopvolle toekomst

De Bijbel spreekt over een hoopvolle toekomst met als sluitstuk de wederkomst van Jezus Christus. We wandelen in geloof te midden van vele gebroken en hopeloze situaties. We sluiten onze ogen niet voor deze gebrokenheid maar dragen een Bijbelse hoop in ons hart en gedachten vanwege Gods beloften en de wederkomst van Jezus Christus, die dieper gaat dan de zichtbare en waarneembare spanningen en dreigingen. Dat is de realiteit van het geloven en hoopvol uitzien.

Waar is uw hoop voor de toekomst op gebaseerd?

We hebben allemaal te maken met een verleden, heden en toekomst. We leren van het verleden en leven in het heden. Het verleden en heden bepalen mede onze toekomst. Dit geldt voor het tijdelijke maar ook voor het eeuwige. Wat heb ik voor ogen als ik aan de toekomst denk? Wat is de basis van mijn hoop? Kan ik te midden van moeilijkheden en strijd toch hoopvol zijn? Ik bid u en mijzelf toe dat er in uw en mijn leven een Bijbelse hoopvolle basis aanwezig zal zijn. We zullen op 9 september daarmee verder bezig gaan.

Zaterdag 9 september 2017

Trainings- en vriendendag

Plaats: NEM-centrum, Voorthuizerweg 5, Voorthuizen

Tijd: 10.30 uur (10.00 uur koffie/thee)

Opgave: voor 5 september opdebres@solcon.nl

FORMATIEBESPREKINGEN

Sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 wordt er gewerkt aan de vorming van een nieuw kabinet. Het gaat moeizaam. Er is veel strijd rond de vorming van dit nieuwe kabinet vanwege de verschillen op materieel en immaterieel gebied. De problemen en belangen zijn

groter dan ooit. Door de welvaart en toenemende geld- en hebzucht wil ieder het beste deel. Daar moet voor gevochten worden.

We zijn dankbaar dat de Christen-Unie aan tafel zit. Samen met het CDA vormt zij nog een christelijk geluid te midden van secularisatie

en liberalisme. Laten we hiervoor blijven bidden. De beloften die we meedragen is dat God oneindig veel meer kan doen dan wat we bidden of beseffen, zie Ef. 3:20 en uit Johannes 11:40 dat, indien we geloven, we Gods heerlijkheid zullen zien.

Gebedspunten formatiebesprekingen

- Dank U Heer, dat U oneindig veel meer kunt doen dan we bidden of beseffen.
- Dank U Heer, voor de mogelijke deelname van de ChristenUnie en ook van het CDA.
- Heer, laat Uw heerlijkheid zien door deze formatiebesprekingen heen.
- Heer, leid de gedachten van Gerrit Zalm als formateur en geef hem wijsheid.
- Heer, laat datgene gebeuren wat in Uw plan en wil past.
- Heer, houd alles tegen wat kwaad is in uw ogen.
- Heer, moge Uw Naam worden verhoogd door het nieuwe kabinet.

ISRAËL/JERUZALEM

Israël met in haar centrum Jeruzalem blijft de centrale factor in Gods plan met deze wereld. De afgelopen weken was er weer strijd rond de tempelberg. De tempelberg waar vanuit Jezus gaat regeren. Dat er zoveel strijd is rond de tempelberg is Bijbels gezien begrijpelijk. De duivel doet er alles aan om de wederkomst van Jezus Christus tegen te houden. Omdat Jezus

vanaf de tempelberg de wereld gaat leiden, beseffen we deze strijd nog meer.

Volgend jaar hoopt Op de bres een driedaagse gebedsconferentie te houden in Jeruzalem. Het zal een profetische gebedsconferentie zijn vanuit de visie op Jesaja 2:1-5. De conferentie zal bestaan uit deels onderwijs en deels gebedspraktijk. U zult er meer over horen.

HOOFDSTEDENGEBED

Wat mooi dat er de afgelopen maanden weer hoofdsteden zijn bereikt met het profetische gebed uit Psalm 96:10 waar we lezen: 'Zegt onder de volken, de Here is Koning.' Een team van Open Doers bad op het Rode Plein in Moskou. En een team van Jeugd met een Opdracht was in het centrum van Jerevan, de hoofdstad van Arme-

nië. Sinds 2012 zijn er nu 59 hoofdsteden bezocht. In het najaar zullen er gebedsteams naar Liechtenstein en Bern gaan.

Laten we ons verblijden dat wat in de hemel reeds werkelijkheid is, dit ook op onze planeet gaat gebeuren. Wat een hoopvolle toekomst!

CURSUSSEN

Eindtijd en wederkomst

Na een gezegende cursus in Dron-ten over de eindtijd en wederkomst wordt er nu gewerkt aan cursussen in oktober en november in de stad Groningen en in Lisse. Nadere details zijn nog niet helemaal bekend. Deze worden gepubliceerd op de website www.opdebres.org Op deze cursussen van drie avonden zal worden gesproken over Israël, Jeruzalem, eindtijdstekenen en wederkomst. Hebt u belangstelling en wilt u info dan kunt u via onze e-mail daarom vragen.

TENSLOTTE

We willen alle gevers die dit werk ondersteunen, hartelijk danken voor hun bijdragen. Mede door uw hulp kunnen we dit werk blijven doen.

De afgelopen 36 jaar is er vrijwel continu gebeden voor land en volk. Wat een genade dat we dat mochten doen. We gaan ermee door. Onze hoop, verlangen en zekerheid is dat Jezus uiteindelijk ons land zal gaan leiden. Door Zijn komst worden alle gebeden bewaarheid. Wat een fantastische toekomst.

De Here zegene u
Namens Stichting Op de Bres voor Nederland
Cees Vork

