

## **22 SEPTEMBER 2018: TRAININGS- EN VRIENDENDAG**

### **Thema: De Heilige Geest: vervulling, vernieuwing en doorwerking**

Op 22 september wordt de volgende trainings- en vriendendag gehouden in Voorthuizen. We gaan ons verdiepen in de persoon en het werk van de Heilige Geest. In o.a. Joël 2 werd de Heilige Geest al beloofd en deze grote belofte werd vervuld met Pinksteren.

Het eerste wat Jezus deed toen Hij in de hemel verheerlijkt werd, was het uitstorten van de Heilige Geest op Zijn discipelen. Zijn discipelen moesten daarop wachten (Hand. 1:8) en in Handelingen 2 kwam de Heilige Geest daadwerkelijk over hen.

Alles veranderde radicaal door de komst van de Heilige Geest. De discipelen ontvingen kracht, zij werden vrijmoedig om overal te getuigen. Veel mensen kwamen tot geloof in Jezus en lieten zich dopen. Het evangelie werd gebracht in heel Jeruzalem, Judea en Samaria en daar vanuit naar alle volken. Vandaag zijn er miljarden mensen die op een of andere wijze door de Heilige Geest naar Jezus toe worden getrokken. Een oud lied zegt: All over the world the Spirit is moving.

#### **Vervulling door de Heilige Geest**

Wat betekent dit voor ons?

Wij hoeven niet meer te wachten op de Heilige Geest want Hij is er al. In Efeziërs 5:18 staat dat we vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Hoe kan dit? Lucas 11:13 zegt dat we erom mogen vragen. Het gebed: Heer vervul mij met Uw Geest, is van groot belang en dit gebed beantwoordt Hij. Lees ook Johannes 7:37-39. De vraag is of ik vervuld wil worden en of ik dorstig ben. Zo niet, dan mogen we eerst bidden dat God ons dorstig en hongerig maakt naar de vervulling met Zijn Geest!

#### **Vernieuwing door de Heilige Geest**

Vernieuwing door de Heilige Geest kan alleen plaatsvinden als er vervulling heeft plaatsgevonden. Deze vernieuwing is een duurzame verandering. De Heilige Geest maakt ons nieuw. Nieuw in onze gedachten en gezindheid. We gaan meer en meer door de Heilige Geest Galaten 5:22 meemaken. Daar staan de eigenschappen van de vrucht van de Geest: "Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijk-

heid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing." Deze eigenschappen behoren bij het nieuwe leven dat Jezus geeft.

Romeinen 12:2 zegt dat we hervormd moeten worden in ons denken. Ook ons denken wordt vernieuwd door de werking van de Heilige Geest. Dit is een voortdurend proces van afleggen van het verkeerde en het aannemen van het goede van Jezus door de Heilige Geest. Deze vernieuwing is dynamisch en we groeien steeds meer in ons vernieuwingsproces. Wanneer we het verkeerde wat we doen voortdurend bij het kruis brengen, komt er steeds meer ruimte voor vernieuwing.

#### **Doorwerking door de Heilige Geest**

Vervulling en vernieuwing door de Heilige Geest zijn onderdelen van de groei van de gelovige mens. De Heilige Geest wil niet dat we op hetzelfde niveau blijven maar Hij wil dieper en voller doorwerken in ons leven. In 2 Cor. 4:16 staat dat ons innerlijk leven van dag tot dag wordt vernieuwd. De Heilige Geest wil ons denken en karakter vernieuwen. Zo werkt het leven van Jezus in ons voortdurend door en gaan we meer en meer op Hem lijken.

**Bid u mee dat het een geïnspireerde dag zal worden? Geef u op en kom verwachtingsvol.**

### **Zaterdag 22 september 2018** **Trainings- en vriendendag**

Plaats: NEM-centrum, Voorthuizerweg 5, Voorthuizen  
Tijd: 10.30 uur (10.00 uur koffie/thee)  
Opgave: voor 17 september opdebres@solcon.nl

## MINISTER-PRESIDENT RUTTE

Onze huidige minister-president heeft zowel in Nederland als in Europa een belangrijke rol. Zijn invloed is groot en we geloven dat hij meer gebed nodig heeft. **We vragen u mee te bidden voor hem.** Laten we specifiek bidden dat hij vervuld mag zijn en worden met Gods Geest en dat Hij hem zal vullen met Zijn wijsheid en kracht om

zijn taak te doen. Hij noemt zich een gelovig christen en is geworteld in de christelijke normen en waarden. Laten we bidden dat dit meer en meer gestalte krijgt in zijn politieke keuzes.

We hebben hem per mail bemoeidigd. Via zijn directe secretaresse liet hij ons weten dat hij daar blij mee is en zich bemoedigd weet.

## VOORTGANG HOOFDSTEDENGEBED

In Psalm 96:10 staat: "Zegt onder de volken, de Here is Koning." Het Koningschap van Jezus over alle volken is Gods doel. Door gebed en proclamatie banen we mede de weg voor Zijn komst en Zijn Koninkrijk. Als profetische gebedsbeweging willen we dit doen door naar de hoofdsteden van alle landen in de wereld te gaan en daar te proclameren dat Jezus Koning is.

Sinds 2012 is er in 70 van deze hoofdsteden uitgesproken dat Jezus Koning is en dat Hij alle macht heeft op aarde.

De deelnemers zijn enthousiast!  
Enkele indrukken:

- Een team in Warschau proclameerde Psalm 96:10 en bad daarna intensief voor het parlement.
- Een team in Sarajevo werd gecon-

fronteerd met de nood in verband met de eerdere Balkanoorlog en kon met verwachting en hoop daarvoor bidden. Ook werd in Srebrenica het avondmaal gevierd en gebeden in verband met ons verleden. Er werd o.a. gebeden voor de Nederlandse soldaten die daar toen waren.

- Het team in Boekarest ging door strijd heen om daar te bidden. Zij verloren o.a. hun papieren en portemonnee maar vonden ze later wonderbaarlijk weer terug. Grote dankbaarheid.

In de komende maanden gaan er teams naar o.a. Singapore, Jakarta, Tirana, Manilla en Helsinki. Als het zo doorgaat kunnen in 2030 alle hoofdsteden zijn bezocht. Doet u ook mee door naar een hoofdstad te gaan?

## 25-JARIG JUBILEUM

Ik wil iedereen bedanken die door middel van een gift of bemoediging met mij heeft stilgestaan bij het feit dat ik 25 jaar actief mag zijn in het werk van Op de bres voor Nederland. Ik ben dankbaar dat ik deze mijlpaal mag beleven. Tegelijkertijd heb ik het idee dat het beste nog komt. Vele gebeden voor ons land zijn nog niet

verhoord. Ik wil graag nog mijn gebedsteentje blijven bijdragen. Mocht u in verband met mijn jubileum nog een bemoediging of gift willen geven, dan kan dit. U kunt mailen of een jubileumgift overmaken naar C. Vork NL04 INGB 0004 2659 11 m.v.v. jubileum. Bij voorbaat dank!

## CURSUSSEN

### Eindtijd en wederkomst

Meer dan 500 deelnemers hebben deze cursus van drie avonden over de eindtijd en wederkomst meegemaakt. Voor velen was het een eyeopener over de tijd waarin we leven. De actuele gebeurtenissen in Israël en Jeruzalem en de wereldwijde tekenen van de eindtijd waarover de Bijbel spreekt, maakt dat velen zich bewust werden van wat er gaande is.

Een van de deelnemers zei: "Ik kom al 40 jaar in de kerk en dit heb ik nog nooit gehoord." Weer een andere deelnemer zei: "Dit moeten veel meer mensen horen."

De Bijbelse eindtijdslijn is voor ieder te begrijpen en de cursus geeft op een directe en eenvoudige wijze de grote lijnen aan in Gods woord, uitlopend op de grandioze climax van Zijn wederkomst.

Op 9, 16 en 23 oktober 2018 wordt de cursus in Zwolle gehouden en op 8, 15 en 22 november 2018 in Arnhem. Zie verder: [opdebres.org](http://opdebres.org).

## TENSLOTTE

Laten we met volharding doorgaan in het volgen van Jezus door te doen wat Hij vraagt. Dank voor uw betrokkenheid door bemoedigingen, gebed en gaven. Samen met u zijn we betrokken bij Zijn geschiedenis en toekomst! God die Zijn plannen heeft uitgedacht zal het samen met ons tot vervulling brengen. Hij is getrouw, Hij zal het ook doen!

De Here zegene u.  
Namens het bestuur,  
Cees Vork

