

Psalm 119:10

**Ik zoek U met mijn ganse hart,
Laat mij niet van Uw geboden afdwalen.**

Beste bidders,

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maanden juli en augustus 2020

NEDERLAND

Er bidden nu 70 mensen mee in het gebedsleger dat Op de bres heeft opgezet in verband met de crisis. Zij hebben toegezegd om regelmatig voor Nederland, de gemeente en zaken m.b.t. het virus te bidden. Geregeld komen er gebedspunten op onze website www.opdebres.org/actueel.

Kijk voor info op onze website als u mee wilt gaan doen in het gebedsleger. Zowel mensen uit de gebedsketting als andere bidders doen mee.

Wilt u ook mee gaan doen dan kunt u zich opgeven via de mail opdebres@solcon.nl.

Dank God voor de toename van gebedsactiviteiten in ons land. De gebedsbeweging groeit.

Blijf bidden dat de Heilige Geest Nederlanders laat zien dat ze Jezus nodig hebben. Dat Nederlanders terugkeren naar hun Schepper, Maleachi 3:7.

De werkloosheid neemt toe, vooral onder jongeren. Bid dat God deze jongeren op Zijn weg zal brengen.

Bid dat de angst voor het virus verdwijnt en dat er op God vertrouwd wordt.

Deze crisis brengt bezinning over centrale vragen als: Wie ben ik? Waarom leef ik? Waar ga ik heen? Bid dat er vanuit deze bezinning vele bekeringen zullen komen.

Dank voor de tienduizenden die via de livestream zijn bereikt met het evangelie. Mensen die niet meer naar de kerk gingen zijn op deze wijze bereikt. Bid dat ze meer van het evangelie willen weten en Jezus leren kennen.

Bid dat het Koningshuis en de regering meer en meer erkennen dat ons land niet zonder God kan.

Bid voor wijze regels in verband met dit virus en dat er geen tweede golf komt.

Bid voor de slachtoffers van deze crisis. De nabestaanden van overledenen, de mensen die herstellen van dit virus, de ondernemers die het financieel niet meer aankunnen. Kinderen en ouderen die het allemaal niet goed konden begrijpen. Ook de emotionele schade is groot door de afstandelijke verhoudingen door de anderhalve meter. De samenleving is geschud.

ISRAËL

De spanningen nemen opnieuw toe in en rond Israël. In juli zullen delen van Judea en Samaria onder Israëls gezag komen volgens een plan met Amerikaanse goedkeuring. Daarin zal ook plaats zijn voor een Palestijnse staat. De Palestijnen hebben dit plan al verworpen en ook de kolonisten

zien een Palestijnse staat niet zitten. Gevolg: verwarring alom.
Israël en Jeruzalem blijven het hete hangijzer in deze eindtijd. God is bezig Zijn woord voor Israël en Jeruzalem tot vervulling te brengen. Gods tegenstander zal met alle macht dit willen verhinderen. Ons gebed is dat God tot Zijn doel komt en uiteindelijk Zijn Zoon laat terugkeren om onze aarde te vernieuwen. Dit betekent de ondergang van satan en zijn macht.
Laten we bidden dat Gods woord over Israël en Jeruzalem spoedig vervuld wordt en dat Jezus terugkomt.

Blijf bidden voor de messiaanse gelovigen. Zij zijn de eerstelingen onder Israël die de komende Koning kennen. Bid dat zij een krachtig getuigenis zijn.

Ondanks de coronacrisis komen joden uit andere landen terug naar hun land Israël. Dat is Gods bedoeling. Deze nare crisis bewerkt wel dat zowel uit Amerika als andere landen joodse mensen terugkeren naar Israël. Bid voor een verdere vervulling van Gods profetisch woord en dat er nog velen zullen volgen.

Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt wordt vervloekt. Deze wetmatigheid is actief werkzaam. Bid dat de Nederlandse kerken hun vervangingstheologie loslaten en Gods woord voor Israël gaan omarmen en in woord en daad Israël zullen zegenen, zodat Jezus terug kan keren en Palestijnen en Arabieren en de rest van de wereld gezegend zullen worden door de terugkeer van Jezus. Alleen de God van Israël kan de wereld verlossen.

BEMOEDIGINGEN

De grootste gebedsbeweging is actief. Door de crisis zijn er miljoenen die de Naam van de Heer zijn gaan aanroepen, Psalm 121.

Er wordt meer dan ooit, nagedacht hoe de kerk er in deze eindtijd uit moet gaan zien. Dank dat God bezig is de kerk te schudden en tegelijkertijd weer op te bouwen met nieuwe inspiratie.

TENSLOTTE

Wees standvastig, onwankelbaar steeds overvloedig in het werk van de Heer. Wetende dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Heer, 1 Cor. 15:58.

De Here zegene u,
Cees, Vork