

Psalm 67: 2 God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.

Beste bidders,
Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand december 2020

NEDERLAND

“Samen in de strijd tegen corona.” Deze slogan wordt tegenwoordig vaak gebruikt. Wij als voorbidders, zouden ook kunnen zeggen, dat we samen in de strijd zijn tegen de zonden die in ons land voortdurend worden gedaan.

Het virus heeft te maken met de besmetting van ons lichaam.

Echter, de zonde besmet onze geest en onze ziel.

Laten we bidden dat God in Zijn genade Nederland wil vrijmaken van de zonden, dat we ons bekeren en vergeving vragen. Nederland, keer terug naar God!

In de maand december wordt stilgestaan bij de geboorte van Jezus. Helaas is het vaak zo dat datgene wat eromheen gebeurt belangrijker is dan de werkelijke gebeurtenis. Bid dat de Heilige Geest harten opent en dat Nederland Jezus Zelf echt leert kennen en ook datgene wat Hij gedaan heeft. Bid dat de kennis van en het verlangen naar de Bijbel toenemen.

Bid tegen depressiviteit en neerslachtigheid. De duivel wil mensenlevens vernietigen en doet dat o.a. door neerslachtigheid en negativiteit te bewerken in deze donkere dagen. Mede door de dramatische situatie rond het virus kan dit sterker worden geactiveerd.

Blijf ook bidden tegen de angst die voortkomt uit onzekerheid. Daardoor komt er het gevoel dat we een speelbal zijn en geen controle meer hebben over ons leven. Bid voor een gerichtheid op God die ons dag aan dag wil dragen, Psalm 68:20.

We geloven dat we in de eindtijd leven. Bid dat God Zijn gemeente klaarmaakt voor moeilijke tijden die er zijn en gaan komen. De gemeente komt hierdoor steeds meer in de verdrukking en isolatie doordat zij anders is en Gods Woord serieus neemt.

Bid vooral dat de kennis van Gods Woord sterk zal toenemen:

Zie onder meer Openbaring 1:1-3:

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.

Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.

Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Een goede regering is voor elk land belangrijk. Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen in Nederland voor het parlement. De strijd rond deze verkiezingen is weer begonnen. Laten we bidden dat God de juiste mensen naar voren laat komen die ons land kunnen leiden. Moge het mensen zijn die God kennen en Hem willen dienen.

ISRAËL/JERUZALEM

Gods Bijbelse plan voor de wereld loopt via Zijn volk en Zijn stad Jeruzalem. Daarom is gebed zo

belangrijk. Israël is de tijds klok en Jeruzalem de wijzers. De wederkomst vindt daar plaats. Jeruzalem zal het centrum zijn van de hele aarde. In de komende jaren zal God door verdere druk en het doen van wonderen Israël naar Zich toetrekken en haar klaarmaken voor de komst van hun Koning.

Als gelovigen staan we achter Gods plan en werk in en door Israël. Bid om Zijn verdere genade en vervulling van Zijn woord voor Zijn volk en stad.

BEMOEDIGING

Jesaja 60:2 zegt: Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Als we kijken naar de concrete situaties wordt het steeds donkerder op aarde. Toch zien we lichtpuntjes in deze tijd doordat de gemeente wereldwijd zich steeds meer toewijdt aan gebed en verbondenheid met God. Overal in de wereld zijn er lichtende sterren van gelovigen die schijnen temidden van de duisternis. Dat is bemoedigend.

TENSLOTTE

We leren volharding door de strijd heen. Dit is de tijd van strijd en oorlog. Winston Churchill sprak tegen het Engelse volk gedurende de Tweede Wereldoorlog dat ze met bloed, zweet en tranen met volharding door moesten doorgaan. Daarnaast bemoedigde hij het volk door te zeggen dat we zullen overwinnen. Dit geldt ook voor ons. Het wordt niet gemakkelijk maar de overwinning door Jezus staat vast. Daarom strijden we door met volharding.

De Here zegene u.

Namens Op de Bres,

Cees Vork