

Psalm 103:19 Want de Here heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koningschap heerst over alles.

Beste bidders,

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maanden juli en augustus 2021.

NEDERLAND

Bid voor de vorming van een nieuwe regering. Er is een politieke crisis in ons land gaande, en er moet een weg worden gevonden om uit de impasse te komen. Bid dat God de juiste mensen op de juiste posities brengt, en de antichristelijke agenda zoveel mogelijk wordt tegengehouden. Bid voor de christen politici dat zij gehoord worden en hun invloed zal toenemen.

Dank voor de vele gebeden die vanuit de kerkelijke gemeente worden opgezonden voor ons land.

De dreiging van het virus blijft. Bid om bezinning en bekering van ons volk.

Bid om een groeiend besef dat we niet zonder God kunnen.

Het klimaat is een heet hangijzer. Open de ogen van velen zodat ze gaan zien dat zonder de Schepper er geen gezonde schepping kan zijn.

Bid dat onze trots en hoogmoed worden afgebroken. God wederstaat de hoogmoedige maar geeft genade aan de nederige.

Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Bid dat de geest van geldzucht wordt verbroken. Bid om godsvrucht in ons land.

Er is veel angst onder de bevolking. Bid dat velen met hun angst naar Jezus toe gaan en een schuilplaats bij hem vinden, en ervaren dat Hij rust geeft (Matt. 11:28-30).

Het onderwijs in ons land is van groot belang. Bid om goed onderwijs en bid dat verkeerde leerstellingen verdwijnen.

ISRAËL/JERUZALEM

Er is voortdurend crisis in Israël, van binnenuit, en ook van buitenaf. Bid voor de nieuwe premier Bennet. Hij is de opvolger van Netanyahu. Hij is een orthodoxe gelovige en gelooft de beloften in de Bijbel die er voor Israël zijn.

Bid dat de Europese Unie geen geld meer geeft aan instellingen die haat en antisemitisme in de Palestijnse gebieden propaganderen.

Nog vele joden moeten terugkeren naar Israël in de komende jaren. Bid daarvoor.

Bid voor de leiders van de messiaanse gemeenten. Bid om kracht, wijsheid en autoriteit om namens Jezus te handelen en te spreken.

Jeruzalem is het centrum van de wereld in Gods oog. Het is de stad van de grote Koning Jezus. Bid dat Jeruzalem verder tot haar bestemming komt.

BEMOEDIGING

Elke dag brengt ons dichterbij de wederkomst van onze Here Jezus. Wat de duivel ook doet, en wat de zondige mens ook doet. Jezus is komende.

Wereldwijd wordt dit besef steeds groter.

TEN SLOTTE

Op de bres bestaat 40 jaar. Een hele mijlpaal. We kunnen niet nagaan hoeveel gebeden er zijn gebeden. God weet het. Als onderdeel van de gebedsbeweging in Nederland dragen we ons gebedsteentje bij.

Als u het op uw hart hebt kunt u een jubileumgift geven voor ons gebedswerk. Dat is voor ons een bemoediging.

U kunt een jubileumgift overmaken naar Stichting Op de bres voor Nederland (een ANBI instelling- dus giften fiscaal aftrekbaar). Het rekeningnummer bij de ING is: **NL68 INGB 0005 3975 25**.

U mag hierbij vermelden: **Jubileumgift 40 jaar Op de Bres**.

Nog even dit....

- **Op 25 september aanstaande houden we weer een ontmoetingsdag in Voorthuizen.** We weten nog niet hoeveel mensen we mogen uitnodigen U hoort er meer over.
- En ook **op 9 oktober aanstaande houden we een conferentie dag in Heerde.** Dat wordt dan de tweede conferentie dag met als thema: Hij komt. Het onderwerp van deze dag zal waarschijnlijk de antichrist en wereldregering zijn. U hoort er meer over. Houd de website in de gaten www.opdebres.org
- In oktober 2021 houden we drie avonden over eindtijd en wederkomst in Middelburg. Ook daar krijgt u meer info over.
- Verder ook graag uw aandacht voor het YouTube kanaal “opdebres-Cees Vork” met motiverende toespraken.

Laten we elkaar blijven aanvuren in deze tijden van crisis en ons oog op Hem gericht houden. Hij is aanwezig, krachtig en schitterend.

Gezegende gebedstijden.

Namens Op de Bres,

Cees Vork