

1 Thessalonicenzen 5:16-18 - Verblijd u te allen tijde. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.

Beste bidders,

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand november 2021.

NEDERLAND

Dank voor de recente week van de Terugkeer. De afsluitingsdienst in Dordrecht was krachtig en hoopvol. Zie: De terugkeer 2021- https://www.youtube.com/watch?v=4q_6qpt0ZZs

Bid dat de boodschap van de Terugkeer door zal zetten en dat er velen meedoen om op te roepen naar een terugkeer tot God.

Bid voor de jongeren. Zij groeien op in een zeer verwarrende tijd. Bid dat velen de Here Jezus zullen leren kennen. De geest van deze tijd heeft velen verblind over Bijbelse waarheden en het licht van het Evangelie. Bid om geopende ogen door de Geest van God.

Dank voor ds. Paul Visser die duidelijk gesproken heeft over de tijd waarin we leven. Meer dan 300.000 mensen hebben deze profetisch gerichte boodschap gehoord.

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=usT8T0H9eGs&ab_channel=DeOntmoetingMiddelburg

De formatie van een nieuwe regering zit nog steeds muurvast. Echter: God bepaalt de tijd en inhoud van een nieuwe regering. Het is in Zijn Handen gelegd. Blijf vertrouwen op God, ook in deze formatieperiode.

Asielzoekers overspoelen ons land. Het is een gevolg van een wereld in barensnood. Bid dat deze mensen geholpen kunnen worden en bovenal het evangelie leren kennen, en niet bang zijn voor confrontaties hierdoor.

De strijd rond het virus blijft aanhouden. Bid dat we ermee leren omgaan. Bid bovenal dat de waarheid en eerlijkheid zullen zegevieren over het virus en haar gevolgen.

ISRAËL/JERUZALEM

Israël en Jeruzalem zijn sleutelaspecten in Gods plan met onze wereld. Bid bovenal dat Gods plannen krachtig doorgaan in Israël en Jeruzalem. Daardoor komt de wederkomst dichterbij en uiteindelijk totale, blijvende vrede en recht op aarde.

Bid en blijf danken voor de Messiaanse beweging. Bid dat ze gebruikt worden in de vervulling van Gods beloften en de terugkeer van hun Koning.

Psalm 83 spreekt over de verstrooiing van Israëls vijanden. Bid dat de werken van de boze verijdeld worden wat betreft de voorgenomen vernietiging van Israël.

Blijf bidden voor de regering onder premier Bennet. Bid dat de Geest van God deze man zal vervullen.

VOLKEREN

Oorlogen en geruchten van oorlogen nemen toe. De wereldwijde crisis wekt oorlogsdreigingen op. Jezus spreekt er al over in Mattheus 24. Uiteindelijk zal de wereld om een sterke leider vragen, de antichrist die de volkeren wereldwijd zal misleiden.

Bid dat velen onder de volkeren de ogen geopend worden en de echte Christus en zijn evangelie leren kennen. Velen zoeken naar antwoorden.

PROCLAMATIE

Psalm 73:24 Gij zult mij leiden door Uw raad en mij dan opnemen in Uw heerlijkheid.

BEMOEDIGING

De gebedsbeweging groeit. Van 24-31 oktober kwamen 300 mensen samen om te bidden en te vasten voor ons land en volk. God hoort en verhoort al de gebeden overeenkomstig Zijn woord. Hij is een God die ook de details voor ogen heeft en precies weet wat er gaande is. Psalm 139.

ENKELE BIJBELTEKSTEN TER OVERDENKING EN ALS PROCLAMATIE

- WAARHEID TEGENOVER LEUGEN
 - Spreuken 12:
²¹De rechtvaardige zal geen enkel leed overkomen, maar de goddelozen zullen door onheil overstelpt worden. ²²Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

- GEEN ANGST, MAAR BEVRIJDING
 - Hebreëen 2: 14
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deelgehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
15 en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

- ORDE IN PLAATS VAN CHAOS
 - Psalm 46:
²God is ons een toevlucht en kracht;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
³Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van *plaats* en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

TEN SLOTTE

Dank voor uw gebeden en gaven. We kunnen dit werk blijven doen mede door uw hulp.....

Gezegende gebedstijden toegewenst!

Namens het bestuur van Stichting Op de Bres