

**Psalm 37:22 Voorwaar de door Hem gezegenden zullen het land (Nederland) beërven.**

Beste bidders,

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand april 2022:

**NEDERLAND**

Zegen de regering en het parlement in de Naam van Jezus opdat zij wijze besluiten nemen.

Duizenden mensen uit Oekraïne komen in ons land wonen. Bid dat velen hen zullen helpen. Bid dat de gelovige Oekraïense mensen een getuige zullen zijn.

Nederland wordt steeds kwetsbaarder. Bid dat God wordt gezocht. Denk aan Maleachi 3:7. Ook door jongeren.....!

Dit is een tijd waarin God de zonden oordeelt. Bid dat mede door de druk van het oordeel mensen verlossing zoeken. Op 2 april spreken we, of hebben we gesproken, over de wederkomst en de oordelen van God.

Bid voor de christenen in dit land, medebroeders en zusters, en de kerkelijke gemeenten voor volharding en het beter leren kennen van Gods woord, en het gebed van Jezus in Johannes 17:

<sup>17</sup>Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Bid ook voor een toename van de vreze des Heren (respect voor God) in plaats van angst voor de wereld, ziekten of dood:

Hebreeën 2:14

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deelgehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,

Hebreeën 2:15

en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

**ISRAËL/JERUZALEM**

Israël is op weg naar een terugkeer naar God. Hij is de God van Israël. Bid om geopende innerlijke ogen bij Zijn volk.

Jeruzalem wordt het centrum van Gods wereldorde. Bid dat Jeruzalem verder wordt klaargemaakt.

Vanuit Oekraïne en ook Rusland komen vele Joden terug naar Israël. Dat is Gods bedoeling, overeenkomstig Zijn woord en ook een verhoring van gebeden! God herstelt Israël en het mondt uit op de komst van Jezus.

Bid dat God de moeilijke militaire situaties gebruikt om Israël tot Hem te trekken.

Bid dat de gemeente van Jezus het grote belang van Israël zal zien en dat zij samen uit gaan zien naar de wederkomst.

## VOLKEREN

De fundamenteën van de volkeren zonder God, komen aan het licht. Oorlogen en geruchten van oorlogen, pandemieën en hongersnoden, financiële en economische problemen die verhevigen. De wereld probeert met globalisering en uiteindelijk de antichrist, greep te houden op de aarde. Bid om de verlossing van alle kwaad zoals dat staat in het Onze Vader. God gaat dit gebed verhoren.

## PROCLAMATIE

Psalm 47:2 - Alle volken, klapt in de handen. Juicht Gode toe met jubelgeroep.

## BEMOEDIGING

Jezus zegt: Ik bouw Mijn gemeente in Nederland en daarbuiten. Uit elke stam, volk en natie en taal zal aanbidding voor God klinken. Binnen 10 jaar kunnen alle volkeren bereikt zijn.

## TEN SLOTTE

Laten we met volharding en vol vertrouwen doorgaan met gemeente-zijn, gebed, geloof en getuige zijn.

Op de bres bestaat 40 jaar en we zijn klaargemaakt voor deze spannende tijden. Laten we biddend en waakzaam onze gebedsweg blijven gaan.

Dank voor al uw giften. We zijn dankbaar.

De Here zegene u.

Namens Op de bres,  
Cees Vork

Het bestuur