

OP DE BRES VOOR NEDERLAND
Maandbrief september 2022

Indien we geloven zullen we de heerlijkheid van God zien. Johannes 11:40

Beste bidders,

Hierbij de gebedsinfo voor de maand september 2022:

NEDERLAND

NEDERLAND KEERT TERUG NAAR GOD. Dit gebed om terugkeer oftewel bekering van Nederland is vele malen gebeden.

Op 8 oktober gaan we dit nog meer concreet maken door in alle provinciehoofdsteden tegelijk een gebedswandeling te maken met dit gebed.

Bij deze brief vindt u het programma (zie bijlage).

U kunt op 8 oktober meedoen door u op te geven bij de provinciale coördinator in uw provincie of bij ons. Wilt u dat voor 1 oktober doen?

Hierbij de mailadressen van de provinciale coördinatoren:

GRONINGEN:	info@debloeiplaats.nl
FRIESLAND:	klaasiedema@live.nl
DRENTE:	assen@ywam.nl
GELDERLAND:	frans@fayoumoasis.com
OVERIJSSSEL:	opdebres@solcon.nl
FLEVOLAND:	albin@familiepeiffer.nl
UTRECHT:	Opdebres@solcon.nl
ZEELAND:	joshetting@gmail.com
NOORD HOLLAND:	arjo.barth@gmail.com
ZUID HOLLAND:	werner@dejonge.it
NOORD-BRABANT:	schrobus@home.nl
LIMBURG:	pbaan@solcon.nl

U kunt zich ook bij ons aanmelden: opdebres@solcon.nl

Doe mee en maak anderen enthousiast! Nederland heeft meer dan ooit onze gebeden tot bekering nodig.

HIJ KOMT DAG

Op 1 oktober is er weer een HIJ KOMT dag.

Het verlangen naar Zijn komst neemt toe.

Op zaterdag 1 oktober komen we weer samen in Heerde, zie bijlage 2.

Het thema is: Blijf ZIJN komst verwachten

In de crises van deze tijd en die er gaan komen kunnen we de visie op ZIJN komst kwijtraken. In het boek Openbaring 3:10 komt naar voren dat we HEM moeten blijven verwachten. In de eindtijd zullen we bespot worden als we spreken over ZIJN wederkomst. Net zoals in de dagen van Noach.

Hartelijk welkom op 1 oktober in Heerde. Kom en neem anderen mee.

GEBEDSPUNTEN

- Bid voor 8 oktober. Bid om de juiste mensen die meedoen.
- Bid om een geest van gebed op die dag.
- Bid voor de laatste voorbereidingen.
- Bid om Zijn zegen op 1 oktober in Heerde.
- Blijf bidden om Gods genade voor ons land in crisis, vooral voor de jongeren!
- Droogte is, bijbels gezien ook een teken van Gods oordeel. Bid om inkeer en bezinning.
- Bid om rechtvaardig beleid van de overheid. Denk aan het asielbeleid en de boeren.
- Bid dat vele christenen een verlangen krijgen zelf Gods Woord dieper te bestuderen en Gods Plan ook voor deze tijd gaan ontdekken, zodat er geen ruimte meer is voor angst en wanhoop, maar dat er geloof, zekerheid en hoop komen.

TENSLOTTE:

We gaan weer een nieuw seizoen in met onze gebeden. We zijn dankbaar voor u die meedoet. God ziet in het verborgene en zal het zichtbaar vergelden. Dat is Zijn belofte.

Dank voor diegenen die financieel bijdragen om dit werk te doen.

Namens het bestuur van Op de Bres,

Cees Vork