

Spreuken 1:33 - Maar wie naar Mij luistert zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikkingen van het onheil.

Beste bidders,

Hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maand november 2022:

NEDERLAND

Dank voor de ruim 700 bidders die op 8 oktober in de twaalf provinciehoofdsteden meeliepen en baden. Hoogtepunt was het gezamenlijk bidden van het Onze Vader in alle hoofdsteden tegelijk.

De strijd rond ons land gaat door. Dit stopt pas bij de wederkomst van de Here Jezus. Door onze gebeden wordt mede de weg gebaad dat Nederland onder het gezag van Jezus komt. Blijf bidden dat Gods Naam worde geheiligd, Zijn Koninkrijk kome en Zijn wil wordt gedaan. Dat is Gods programma.

De bijbel zegt: de dwaas gelooft niet in God. Laten we bidden dat vele Nederlanders wijs zullen worden door te gaan geloven in Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

De crises hopen zich op met o.a. het asielbeleid, de energiecrisis, de wooncrisis, de financiële crisis, de oorlogsbetrokkenheid bij de strijd tussen Rusland en Oekraïne/NAVO. Dit kan zo niet doorgaan, bewust of onbewust leidt dit tot een climax.

De diepere oorzaak van de crisis is geestelijk en moreel en het enige echte antwoord is: Terugkeer naar God

Blijf bidden voor de dramatische positie van de boeren en vissers. Door de toename van strenge regels, mede vanuit Brussel, lopen velen vast in hun bestaan. Bid om Gods genade voor hen.

De positie van de ChristenUnie in de regering is van groot belang. Bid dat zij als christelijke partij de juiste keuzes maken. Bid voor partijleider Gert-Jan Segers.

Bid om kracht en moed voor de gemeente van Christus om in deze tijd op te staan voor recht en gerechtigheid door woorden en daden. Dank voor waar dit reeds geschiedt.

ISRAËL/JERUZALEM

Belangrijkste punten voor Israël zijn:

1. een nieuwe regering die meewerkt aan de vervulling van Gods woord.
2. Groei van de messiaanse beweging.
3. De terugkeer van joden uit de hele wereld.
4. Een geest van gebed en genade over Israël.
5. Klaarmaken van Jeruzalem als de plaats waar Jezus terugkomt en de hoofdstad van alle volken.

Zegen Israël en blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem en de wederkomst van Jezus.

VOLKEREN

Psalm 2 zegt ons dat de volkeren zich verzetten tegen God en het Lam. Dat is de oorzaak van de ellende. Zonder God ligt er een vloek over de volkeren. Mede door onwetendheid, ongeloof en ongehoorzaamheid wordt deze vloek in stand gehouden. Daarom stuurde Jezus Zijn discipelen naar alle volken om het evangelie te vertellen met o.a. als centrale boodschap de vergeving van zonden en de opstanding uit de dood, opdat de volkeren zich tot Hem wenden en zich niet langer verzetten. Dit geldt vandaag nog altijd! Laten we bidden dat de verblinding wordt weggenomen en de ogen opengaan voor het Licht en de Waarheid van God.

BEMOEDIGING

Voordat Jezus terug kan komen op aarde moet eerst aan alle stammen, naties, volken en talen het evangelie van het Koninkrijk verteld zijn. Tussen nu en 15 jaar is dat mogelijk.

TENSLOTTE

Dank voor uw gaven voor het geloofswerk wat we mogen doen.
God houdt van de blijmoedige gever. Moge u de blijdschap ervaren bij het geven.

Gods rijke zegen toebeden,

Cees Vork

Het bestuur