

Jesaja 9: 5 - Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders.

Beste bidders,

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand december 2022:

NEDERLAND

Bid om wijsheid voor de regering en het parlement in deze tijd van crises.

Bid dat de regering oplossingen vindt en de juiste beslissingen neemt in de hoofdpijndossiers van het asielvraagstuk en de stikstofproblematiek. Bid dat Nederland loskomt van de WEF-invloeden.

De staatsschuld groeit gestadig door. Vele miljoenen euro's moeten betaald worden aan rente over de leningen die gedaan zijn voor de kosten voor energiehulp aan bedrijven en particulieren, en de immigrantenopvang.

In maart 2023 zijn er belangrijke provinciale verkiezingen. Partijen zoeken goede bestuurders. Edith Schippers van de VVD wordt al genoemd als lijsttrekker en ook als komende nieuwe minister-president. Bid dat God de juiste mensen naar voren laat komen.

Bid om groeiende eenheid, liefde en waarheid in de gemeente van Christus in ons land. Nederland is afhankelijk van Jezus en Zijn gemeente die Hem volgt.

Dank voor vele gelovigen die NIET meegaan met de tijdsgeest. Denk aan de 7000 mensen in de tijd van Elia die hun knieën niet bogen voor de afgoden.

ISRAËL/JERUZALEM

Er moet een nieuwe regering komen. Er zijn verkiezingen geweest. De Likud partij van Benjamin Netanyahu is de grootste. Zij kan alleen regeren met andere partijen. Het lijkt onmogelijk om een nieuwe regering te vormen omdat de verschillen zo groot zijn. Bid om Gods oplossing voor Israël.

De spanningen in Iran nemen toe. Iran heeft Israël voor tientallen jaren vervloekt. Iran heeft nu de mogelijkheid om een atoombom te maken. Daarmee willen ze Israël vernietigen. Bid dat God veranderingen brengt in Iran zodat de verhouding met Israël verandert. Bid om Gods bescherming over Zijn land en volk.

God is gebeden aan het verhoren. Op vele wijzen is de Geest van God bezig om Israël naar Zichzelf toe te trekken. God is met ijver begonnen om Israël en Jeruzalem klaar te maken voor Zijn komst. Hij is de God van Israël. Dank en loof Hem voor wat Hij doet en aan het doen is.

Bid dat de christelijke kerk gaat zien welke plaats Israël heeft in Gods plan. Gods heil komt en kwam uit Zijn volk.

VOLKEREN

Het zal zijn als in de dagen van Noach. De aarde is vol van geweld. Denk aan de Oeigoeren in China. Denk aan de christenvervolgingen. Denk aan de strijd in de Oekraïne. Denk aan het geweld

rond de drugshandel. Denk aan het grote land Congo waar al tientallen jaren rebellen vechten ondanks de grootste VN-vredesmacht. Denk aan Syrië en nog veel meer plekken op aarde. God zegt: Kom tot Mij en er zal vrede komen. In Jesaja 2:5 staat dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. Maranatha, Here Jezus kom spoedig.

Op 11 maart 2023 willen we op de Dam in Amsterdam samenkomen om uit te spreken dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren.

BEMOEDIGING

Alle dingen bestaan in God en gaan tot God.

PERSOONLIJK

Verheug u in de Here. Nogmaals zeg Ik u, verheug u in de Here. Besef dat God een gelukkig God is, en graag wil, dat ook wij vol zijn van Zijn zegen en gelukzaligheid! Zie 1Tim 1:11 o.a.

TENSLOTTE

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de giften die gedaan zijn ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum. Het heeft ons bijzonder bemoedigd en we zijn dankbaar op deze wijze uw steun en betrokkenheid te mogen ervaren.

Gezegende gebedstijd,

Bestuur Op de bres voor Nederland

Ps.: Deze brief is een hulpmiddel voor gebed. Mocht u andere gebedspunten in uw hart hebben, dan kunt u natuurlijk daarvoor bidden.