

OP DE BRES VOOR NEDERLAND MAANDBRIEF JULI EN AUGUSTUS 2023

Hebreeën 12: Laat uw oog alleen gericht zijn op JEZUS.

Beste bidders,

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maanden juli en augustus 2023:

NEDERLAND

Dank voor alle gebeden die er voor ons land tot God worden opgezonden.
Dank dat er een toenemend geloof is temidden van veel ongelooft.

Dank voor de honderden die weer mee gaan lopen op 14 oktober in alle provinciehoofdsteden en bidden dat NEDERLAND TERUGKEERT NAAR GOD.

Op 25, 26 en 27 juli vindt de conferentie plaats van Op de bres voor Nederland.
Het thema zal zijn: IN ZIJN TEGENWOORDIGHEID.

Dank God dat we drie dagen bij elkaar kunnen zijn om Hem te ontmoeten.

Geef u op en maak anderen enthousiast. Voor opgave mail naar: opdebres@solcon.nl

Voor meer info: <https://www.opdebres.org/conferentie-2023-2/>

Politiek Nederland staat te schudden, de verwarring en de verdeeldheid zijn groot.
Door de slechte peilingen van de coalitiepartijen en de opkomst van BBB, blijven de partijen bij elkaar. Hoelang nog? Bid dat God bepaalt wat er gebeuren moet. Hij stelt regeringen aan.

Bid dat deze zomer veel Nederlanders de WEG naar JEZUS zullen vinden door de media en evangelisatiecampagnes.

Laten we de zonden belijden van ons land en bidden om Gods genade. Zonder God loopt het helemaal fout.

In het FD gelezen (19 juni 2023):

De opkomst van social media houdt verband met een geestelijke gezondheidscrisis. Natuurlijk, de coronapandemie was er ook. Daardoor voelden kinderen zich eenzaam. Maar er is een relatie tussen de pandemie, social media en de negatieve thema's die viraal gaan. Het gebruik van TikTok groeide explosief tijdens de pandemie. En ook:

“Facebook weet op basis van eigen onderzoek dat Instagram schadelijk is voor de mentale gezondheid van met name jonge meisjes”.

Laten we bidden voor onze jeugd, dat ze niet hun toevlucht nemen tot de social media, maar tot God. En voor de ouders dat zij hun kinderen de weg van de Heer kunnen wijzen, en de vreugde van God kunnen overbrengen.

Hij nodigt ons steeds uit, zoals: Jer. 33:3 - Roep Mij toch aan...!

ISRAËL/JERUZALEM

De wonderlijke weg die Israël gaat, mondt uit in de terugkeer van Jezus. Blijf bidden dat Zijn plannen verder vervuld worden.

Bid dat velen binnen de gemeente van Jezus gaan zien hoe Israël profetisch belangrijk is. Bid dat elke vorm van vervangingstheologie verdwijnt. Dank dat in vele landen waar christenen zijn, de

ogen opengaan voor de plaats van Israël in Gods plan.

Israël faalt op vele manieren. God heeft ze teruggebracht (Ezechiël 36) om ze in Israël een nieuw hart en een nieuwe geest te geven en hen te reinigen van hun zonden. Dit is de tijd van het geestelijk herstel en de terugkeer van Israël naar God. Dat is het doel van hun bestaan, we bidden dat dit gebeuren zal.

God stelt Jeruzalem tot lof op de aarde, dat is Zijn doel (Jesaja 62:6,7) en dit zal gebeuren bij de wederkomst. De voortdurende spanningen rond deze stad hebben te maken met het feit dat God deze stad VERKOREN heeft om centraal te staan in het komende vrederijk. De duivel en de gevallen mens willen dit niet, vandaar de strijd. Blijf bidden dat Gods beloften vervuld worden.

VOLKEREN

God schudt de volkeren. In meer dan dertig landen zijn er grotere of kleinere oorlogen. Denk o.a. aan Oekraïne en Zuid-Soedan. Denk aan de toenemende spanningen rond China en de VS om Taiwan. God schudt door middel van oorlogen, natuurrampen en innerlijke verdeeldheid. Waarom? Omdat Zijn wil is dat alle volkeren Jezus als Koning erkennen. Daarom roepen we de volkeren op zich tot Hem te keren. De afgelopen week is dat in Nairobi, de hoofdstad van Kenia gebeurd. Daar is door bidders geproclameerd dat Jezus Koning is aan de hand van Psalm 96:10. Uiteindelijk zullen alle volkeren buigen en knielen voor Hem.

BEMOEDIGING

De duivel gaat rond om te vernietigen. Veel mensen worden misleid en zondigen. Temidden van dit alles bouwt God ZIJN koninkrijk allereerst in de harten van miljoenen mensen. Ook vandaag.

TEN SLOTTE

Dank voor uw meebewegen en bidden ten behoeve van Nederland, Israël en alle volkeren. Onze gebeden zijn als zaadjes die onvergankelijk zijn en vrucht zullen dragen. Gods genade is er nog steeds en wie luistert naar Hem zal dit ervaren.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning van dit werk. We zijn dankbaar.

Gezegende zomermaanden,

Namens Op de Bres
Cees Vork en Jon van Vlijmen