

In plaats van de maandelijkse gebedspunten sturen wij u onderstaande info:

FORMATIE NIEUWE REGERING

DANKBAARHEID en VERWACHTING

Beste vrienden,

Nadat er maandenlang gesprekken zijn gevoerd, krijgt Nederland een nieuw kabinet. Als gebedsbeweging hebben we deze maanden gebeden dat Gods wil zou geschieden. We mogen ervanuit gaan dat dit Gods wil is voor Nederland in deze periode.

Laten we dankbaar zijn dat Nederland weer een regering krijgt.
Laten we dankbaar zijn voor de positieve punten in het regeerakkoord.
Laten we dankbaar zijn voor de inhoud van het akkoord betreffende Israël.
Laten we dankbaar zijn dat zovelen hebben meegebeden.

Wat is nu de verwachting?

We verwachten een goede nieuwe minister-president.
We verwachten een regering die positieve invloed zal hebben op o.a. het asielbeleid, het boeren/vissersbeleid en de woningbouw.
We verwachten dat er goede ministers komen.
We verwachten dat er eenheid zal blijven in dit nieuwe kabinet.

PRAKTIJK

De praktijk zal weerbarstig zijn.
Het wordt een proces met veel tegenstand.
Zowel in het beleid als persoonlijk zullen de bewindslieden onder zware druk komen te staan.

WAT IS NODIG?

Bidden, bidden en bidden.

Bid om Gods bescherming.
Bid om Gods wijsheid.
Bid om Gods wil.
Bid dat Nederland en zijn regering terugkeert naar God.

MEI 2024

Op de bres bestuur

PROCLAMATIE ISRAËL/JERUZALEM

- We belijden dat Israël altijd zal blijven bestaan.
- We belijden dat Jeruzalem de hoofdstad zal blijven van Israël.
- We belijden dat wie Israël zegent, gezegend zal worden en wie Israël vervloekt, vervloekt zal worden.
- We belijden dat God Zijn woord over Israël en Jeruzalem zal vervullen.
- We belijden dat Israël de eerste zal zijn onder al de volkeren.
- We belijden dat vanuit Jeruzalem God door middel van Zijn woord en wet de volkeren zal besturen
- We belijden dat het internationale strafhof in Jeruzalem hoort.
- We belijden dat de wederkomst zal plaatsvinden op de Olijfberg aan de Oostzijde van Jeruzalem.
- We belijden dat Jezus de Koning is van Israël en Jeruzalem.
- We belijden dat Jezus terugkomt als Jeruzalem zegt: Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.
- We belijden dat uit het zuiden, noorden, oosten en westen het joodse volk terugkeert naar het land wat God beloofd heeft als een eeuwigdurende inzetting aan Israël.
- We belijden dat de kerk/gemeente geroepen is om Israël/Jeruzalem te zegenen.
- We belijden dat de kerk/gemeente geroepen is om Israël door woord en daad te laten zien wie hun God is.
- We belijden dat Israël een voorbeeld en waarschuwing is voor de volkeren.