

OP DE BRES VOOR NEDERLAND MAANDBRIEF OKTOBER 2024

Spreuken 3:5 - Vertrouw op de Here met uw hele hart.

Beste bidders,

Hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maand oktober 2024.

NEDERLAND

Dank en bid voor de komende gebedsmars op 12 oktober in alle provinciehoofdsteden. Het thema is: **NEDERLAND KEERT TERUG NAAR GOD.**

Bid specifiek voor de coördinatoren.

Dank voor de toename van het aantal theologiestudenten op verschillende universiteiten in Nederland, en de toenemende belangstelling voor en honger naar Gods Woord.

Bid voor premier Schoof. Bid om wijsheid en fijngevoeligheid om het kabinet te leiden.

Bid voor minister Bruins van onderwijs. Hij is een belijdend christen. Bid dat hij krachtig kan besturen en getuigen met woorden en daden.

Bid ook voor minister Faber van asiel. Dat zij een stevig en rechtvaardig beleid zal kunnen uitvoeren.

Bid voor de organisatie die vecht voor het behoud van goede waarden en normen en tegen verval in dit land: stichting Civitas Christiani (geleid door Hugo Bos).

Dank en bid voor een positieve relatie van Nederland met Israël.

ISRAËL/JERUZALEM

Dankt voor de gelovigen die naar Israël gaan om mee te helpen aan o.a. het binnenhalen van de oogst.

Bid dat de verhouding Israël en de Verenigde Staten positief blijft.

Bid om Gods troost voor de joodse mensen in deze traumatische gebeurtenissen.

Bid om Gods vervulling van Zijn woord over Israël en Jeruzalem.

Bid om de spoedige komst van de Messias van Israël.

VOLKEREN

Dank dat, ook op Spitsbergen, Psalm 96 vers 10 is uitgesproken. **ZEG ONDER DE VOLKEREN, DE HERE IS KONING.**

Bid dat God de rampen en gevaren in deze wereld gebruikt om mensen tot bezinning en terugkeer

naar Hem te bewerken.

Bid dat de onbereikten bereikt worden. Bid om arbeiders voor deze gebieden. Mattheus 24 zegt dat eerst alle volkeren bereikt moeten worden. Daarna komt Jezus terug.

BEMOEDIGING

Jesaja 40 zegt: Volkeren worden door God gezien als een druppel aan een emmer en een stofje op een weegschaal. Lied: Hoe groot zijt Gij.

TEN SLOTTE

De strijd tussen waarheid en leugen en liefde en haat neemt toe en komt tot een climax in deze eindtijd. Met onze gebeden hebben we daar deel aan.

Het doel van al onze gebeden voor Nederland, Israël en de volkeren is dat:

1. ZIJN NAAM WORDE GEHEILIGD,
2. ZIJN KONINKRIJK KOME en
3. ZIJN WIL ZAL GESCHIEDEN zowel op aarde als in de hemel.

Dank voor uw betrokkenheid met gebed en bemoedigingen. Dank ook voor uw financiële bijdragen. Geef met blijmoedigheid als Gods Geest u dringt. Wij zijn er dankbaar voor.

Gods rijke zegen toegewenst voor de komende maand.

Namens het bestuur van Stichting Op de Bres voor Nederland,
Cees Vork en Jon van Vlijmen