

## MAANDBRIEF FEBRUARI 2025

**Psalm 23 - Heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.**

Beste bidders,

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand februari 2025.

### NEDERLAND

Bid voor de pastorale zorg binnen de gemeente van Christus. Er is veel nood en gebrokenheid door de zonde en het werk van satan. Bid voor werkers en professionaliteit.

Bid om het werk van de Heilige Geest om godsvrucht te bewerken en de humanistische wereldgeest te verbreken in ons land. Door deze humanistische geest is er o.a. de zonde van abortus en euthanasie (geest van dood...), wat een schandvlek is.

Dank voor de nieuwe bekeerlingen in ons land. Er was vreugde en er is vreugde in de hemel bij elke bekering.

Duizenden hebben meegebeden in de week van gebed. Dat zal zijn uitwerking niet missen.

Onze regering staat voor belangrijke beslissingen betreffende het stikstof/milieuprobleem en de verdeling van de financiën. Bid de regering wijsheid toe.

### ISRAËL/JERUZALEM

Wat een blijdschap over de eerste vrijlating van Israëliische vrouwen uit Gaza. Bid dat er velen zullen volgen.

De strijd is nog lang niet over. Er is zoveel haat en nood. Alleen God kan dit staakt het vuren in stand houden. Bid daarom.

Bid voor de christelijke gemeente zowel in Israël als in Gaza. Het zijn onze broeders en zusters in Christus.

Bid dat er geen kabinetscrisis komt met nieuwe verkiezingen. Dat kan Israël nu niet erbij hebben.

De strijd gaat nu meer en meer rond Judea en Samaria. Dat is het hartland van Israël en is door God bedoeld om bij Israël te horen. Bid dat Zijn wil in deze tijd gedaan wordt.

## VOLKEREN

Op de bres wil nog 81 hoofdsteden bezoeken met de proclamatie uit Psalm 96:10 - ZEG ONDER DE VOLKEN, DE HERE IS KONING. Bid dat er mensen opstaan die meedoen om dit voor 2030 te doen.

Bid voor de nieuwe Amerikaanse president Trump. Hij spreekt duidelijke taal over zijn plannen. Bid dat God deze man, die zoveel invloed heeft, door Zijn Geest zal leiden om het Koninkrijk van God uit te dragen in woord en daad.

Grote tragedie in Soedan. Bid om verandering ten goede en dat dit land mag worden hersteld van zijn vele wonden.

Bid voor onze vervolgte broeders en zusters wereldwijd. Of neem één of meer landen specifiek op in uw gebeden.

Gods zegene u in uw gebeden,

Cees Vork  
Jon van Vlijmen